



Katholieke aalmoezeniersdienst
van de Nederlandstalige Strafinrichtingen

Jubileum van de gevangenen 5-6 november 2016

Brussel, 10 oktober 2016

Mijnheer de deken, mijnheer pastoor, mevrouw, mijnheer,

In het programma van het Jubeljaar van de Barmhartigheid is er op 5 en 6 november speciale aandacht voor het Jubileum van de gedetineerden.

De genodigden op dit jubileum zijn gedetineerden met hun familie, personeel van penitentiaire instellingen, gevangenis-aalmoezeniers en leden van verenigingen die zich inzetten in en buiten de gevangenissen.

Gevangenen bezoeken is een van de werken van barmhartigheid. Paus Franciscus heeft in zijn brief ter gelegenheid van het Jubeljaar van de Barmhartigheid, uitdrukkelijk gezegd dat iedereen kan deelnemen, ook de gevangenen.

Mgr. De Kesel schreef een pastorale brief die u in bijlage vindt en wij sturen u eveneens een gebed voor de gedetineerden.

Mogen we u vragen deze pastorale brief en het gebed zo breed mogelijk te verspreiden in de parochies en op de websites en er in de vieringen van 5 en 6 november aandacht aan te besteden.

Er werd ook een flyer opgemaakt die door de aalmoezeniersdiensten aan gedetineerden wordt bezorgd. Deze flyer vindt u in bijlage.

Met dank voor uw medewerking en hartelijke groet

Leo De Weerd en Fernand Stréber
aalmoezeniers diensthoofden voor de Belgische gevangenissen