

11 Siberië

ZONDAG 1 FEBRUARI 1942

Vandaag sneeuwt het opnieuw, de straten liggen er spekglad bij. Het openbaar vervoer is stilgevallen. Een reis Antwerpen-Verviers duurt een etmaal, het traject Antwerpen-Luik afleggen neemt een halve dag in beslag. Alleen de spoorlijn Antwerpen-Brussel functioneert min of meer normaal.

De stadsdiensten slagen er niet meer in om de wegen berijdbaar te houden. Ze hebben personeel tekort. Waarom worden er geen Joden ingezet, zo vraagt de VNV-krant *Volk en Staat* zich af, ze leven toch op kosten van de samenleving?

MAANDAG 2 FEBRUARI 1942

De politie van de zesde wijk klaagt aan dat de andere wijken wegens personeelsgebrek niet de nodige assistentie verlenen bij de bewakingsopdrachten. De wijkcommissaris laat het hoofdcommissariaat weten niet verantwoordelijk te zijn wanneer iets zou mislopen.⁵⁸

De politie heeft de handen vol met de vreemdelingenadministratie: 'witte kaarten' voor de voorlopige verblijfsvergunningen, 'gele kaarten' voor wie definitief in het land mag blijven. En dan is er nog de Jodenregistratie die om permanente controle vraagt.

De politie bevestigt dat Izik Aron Friedmann wel degelijk met vier kleine kinderen woonachtig is in de Magdalenastraat 27, hij huurt er twee gemeubileerde kamers voor 175 frank per maand. 'Hij verblijft er werkelijk slechts met zijne kinderen, gezien zijne vrouw op 15/12/1939 voor familiebezoek naar Hongarije is ver-



Izik Aron Friedmann