

MARIA

middelares en koningin



 Een frisse kijk op
Mariadevotie

 Het gebed
in ons leven

 Maria is geen
muurbloempje

Sterke vrouwen



We zijn vaak geneigd om naar onze navel te staren. Daardoor zien we niet wat er buiten de landsgrenzen leeft in de Kerk. Zo is de opvallende actie van de Franse theologe Anne Soupa de Vlaamse kranten volledig ontgaan. Toen de aartsbisschop van Lyon begin dit jaar met pensioen ging, stelde ze zich kandidaat om hem op te volgen. Uiteraard besefte Soupa dat ze als vrouw geen kans maakt op die functie. Dat feit alleen al stemt tot nadenken. Met haar kandidatuur wilde Soupa bovendien aanklagen dat vrouwen heel talrijk en toch bijna onzichtbaar zijn in de Franse Kerk.

Ook in Duitsland nemen katholieke vrouwen het niet langer dat ze op het achterplan moeten blijven in de kerkelijke hiërarchie. ‘We zwijgen niet langer’, klinkt het. Wat klein begon met een zondagse ‘kerkstaking’ van enkele gelovige dames, is op anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een landelijke beweging waartoe ook nogal wat mannen zich hebben aangesloten. Wat opvalt bij dit initiatief – en ook bij de stunt van Anne Soupa – is dat de actievoerders de Kerk niet de rug toekeren, maar van binnenuit pleiten voor hervormingen.

Er is nog iets wat opvalt: de Duitse vrouwen die oproepen voor ‘meer vrouw in de Kerk’, varen onder de vlag Maria 2.0. Moet het verbazen dat ze zich uitgerekend door de figuur van Maria laten inspireren? Verderop in dit nummer leest u dat Maria niet het muurbloempje is dat we soms van haar maken. Integendeel: wie de tekst van het Magnificat leest, raakt ervan overtuigd dat de

moeder van God een sterke, zelfbewuste vrouw moet zijn geweest. Een vrouw die twijfelde en een hoofd vol vragen had, zeker – Maria was ook maar een mens.

‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ vroeg de auteur van het boek Spreuken zich af. In dit nummer willen we hem een meervoudig antwoord bieden. Maria is niet de enige sterke vrouw in de Bijbel. Denken we maar aan Sara, de aartsmoeder aan wier levensverhaal ook nu weer een aflevering is gewijd. Dichter bij ons is er de figuur van Bernadette Soubirous. Ondanks haar frêle verschijning en haar zwakke gezondheid was ook zij een sterke vrouw. Rotsvast in het geloof, bezielde door de navolging van Christus en altijd ten dienste van de anderen.

Ook voor dit nummer interviewde ik vier sterke vrouwen – en ik weet nu al dat ze die titel te veel eer zullen vinden. Ze heten Rafaela, Isabel, Magdalena en Maria Ines. Deze jonge zusters maken deel uit van de gemeenschap Zaden van het Woord. Ze verruilden hun thuisland Brazilië om als missionaris in ... België te komen wonen en werken. In feite doen ze niets anders dan de apostelen tweeduizend jaar geleden al deden: het Woord van God bij de mensen brengen. Dat doen ze letterlijk door naar parochies toe te gaan. Door te getuigen in scholen of de bezoekers van de wekelijkse markt aan te spreken. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Een hoopvol teken!

Glenn Geeraerts

Inhoud



Een frisse kijk op Mariadevotie
F. Fabry



'Gods Woord bij de mensen brengen'
G. Geeraerts



Met reuzenstappen vooruit
M. Rahier



Doe eens een abonnement cadeau!
G. Geeraerts



Het gebed in ons leven
C. Monsieur



Uit het leven gegrepen
N. James Raj



Maria is geen muurbloempje
G. Geeraerts



Wees gegroet ...
in Scherpenheuvel



Abraham, onze vader
M.-B. de Villentagne



Maria's meesterwerk
M. Kemseke

De montfortaanse beweging in België	23
Een dubbele verjaardag	28-29
Heb je vijf minuutjes?	30
Gods ogen-blik	31
We bidden voor en met elkaar	32-33
Tombola – Lourdes in België – Puzzelbladzijde	34-35



Doe eens een abonnement cadeau!

Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, is het dat zelfs de zwaarste stormen het geloof niet klein krijgen. Dit tijdschrift wil u blijven helpen om, in het spoor van Maria, de Blijde Boodschap van Jezus te ontdekken. We rekenen graag op u om ook anderen te verwelkomen in onze grote montfortaanse familie.

Na een lange periode vol onzekerheid werden afgelopen zomer de coronamaatregelen stapje voor stapje teruggedraaid. De ‘bubbels’ werden groter en dat betekende goed nieuws. Velen hadden er maanden naar uitgekeken om hun vrienden en kennissen terug te zien. Ook uitstapjes met het gezin konden opnieuw. En of we er nu een dagje op uit trekken met de kleinkinderen, een terrasje doen of misschien op zondag naar de kerk gaan,

telkens is er het hoopvolle vooruitzicht: we zien vertrouwde gezichten terug. Ook als we mensen ontmoeten in bedevaartplaatsen zoals Dadizele of Meersel-Dreef, worden we gewaar dat we deel uitmaken van een grote familie.

EEN LICHTPUNTJE

Met dit tijdschrift is het eigenlijk net hetzelfde. Als abonnee van *Maria, middelares en koningin* staat u er niet alleen voor. Onze lezers – en dat

zijn er duizenden – weten zich verzekerd van elkaars gebed. En dat is veel waard. Zeker in het licht van de coronacrisis die ons dit jaar heeft getroffen. Een trouwe lezeres die in een rusthuis woont, vertelde ons dat ze maandenlang niemand op bezoek had gekregen. Bellen met de kleinkinderen ging niet zo vlot, omdat ze hardhorig is. Ze werd er zwaarmoedig van. Toch zorgde *Maria, middelares en koningin* elke maand voor een lichtpuntje. Ons tijdschrift én het gebed van ons allemaal hielpen haar er weer bovenop.

Namens de hele ploeg van *Maria, middelares en koningin* wil ik u daarom van harte bedanken. Dank omdat u ons mariaal apostolaat steunt en zo een kettingreactie in gang zet. Want door Maria toe te laten in uw hart, geeft u ook gehoor aan de boodschap van Jezus. Zoals de heilige Montfort schreef in zijn *Mariageheim*: ‘God kun je overal vinden, maar nergens is Hij de mensen meer nabij en komt Hij hun zwakheid meer tegemoet dan in Maria.’ Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot onze medewerkers. Ook al waren de omstandigheden door het coronavirus dit jaar uiterst moeilijk, ze zijn zich blijven inzetten voor ‘hun’ abonnees.

DE VINGER AAN DE POLS

Vorig jaar hebben we ons tijdschrift een nieuwe look gegeven. We hebben u toen ook een inhoudelijke vernieuwing beloofd – en dat we die belofte hebben waargemaakt, hebt u zelf kunnen vaststellen in de jongste nummers. In elk artikel, hoe verscheiden ook, proberen we Jezus en Maria centraal te stellen. Ook de (kerkelijke) actualiteit ontgaat ons niet. We willen de vinger aan de pols houden. Hoe zijn processies in Vlaanderen omgegaan met de lockdownmaatregelen? Hoe zal de wereld eruitzien als de coronacrisis is weggeëbd? Die vragen – naast vele andere – zijn de afgelopen maanden aan bod gekomen in *Maria, middelares en koningin*.

Op dat elan gaan we door. Zo kunt u in dit nummer lezen hoe jonge Braziliaanse zusters naar België komen – er is bij ons veel werk voor missionarissen! In oktober kijken we naar de toekomst van de kapellen die zo talrijk zijn in Vlaanderen.

We mogen bovendien geregeld gastauteurs verwelkomen. Zo beginnen we in dit nummer een nieuwe artikelenreeks waarin Christophe Monsieur, kanunnik van de abdij van Averbode, ons doet stilstaan bij ons gebedsleven.

HOU DE MOTOR DRAAIEND

Al een eeuw lang zijn de montfortanen de motor van het mariaal apostolaat in België. Dat ons tijdschrift nu al 87 jaar bestaat, is niet alleen hun verdienste, maar ook die van u. Zonder onze lezers en die van ons zusterblad *Marie, médiatrice et reine* zou de motor sputteren en stilvallen. We rekenen dan ook op uw steun. Bij dit nummer vindt u een kaart waarmee u een nieuwe abonnee kunt aanbrengen. U moet ze alleen maar ingevuld terugsturen; een postzegel is niet nodig. Als u meerdere geïnteresseerden kent, kunt u ook gewoon bellen of mailen om ons hun gegevens te bezorgen.

Waarom zou u geen abonnement cadeau doen aan een familielid, een buur, een goede vriend of vriendin? Voor slechts 23 euro, de prijs van een jaarabonnement, krijgt hij of zij anderhalf jaar lang het tijdschrift toegestuurd. Bij het decembernummer zit bovendien een mooie kalender. Zelf krijgt u van ons een geschenkje, als bedankje voor uw inspanningen. Met elke nieuwe abonnee die u aanbrengt, brengt u Maria dichterbij de mensen en vice versa. Haar Zoon is dan nooit ver weg.

Intussen kijken we samen uit naar wat de toekomst ons brengt. We verwachten veel van het boek over Mariadevotie gisteren, vandaag en morgen, dat deze maand uitkomt. Pater Frans Fabry schrijft er elders in dit nummer over. We nodigen u nu al uit op het Mariafeest dat we dit jaar al hadden gepland, maar door de coronacrisis verschuiven naar juli volgend jaar. We zullen er, met een jaartje vertraging, samen het eeuwfeest van de montfortaanse aanwezigheid in België te vieren. Afspraak in Scherpenheuvel!

Glenn Geeraerts

www.mariaalcentrum.be

Bekijk en like onze facebookpagina's 'Maria, middelares en koningin' en 'Montfort Bedevaarten'. We delen er geregeld interessante informatie en posten er nieuwtjes over het tijdschrift en de bedevaarten.



Wees gegroet ... in Scherpenheuvel



www.scherpenheuvel.be



HUIS VAN MARIA

Aan de vooravond van 1 mei 2003 werd het onthaalcentrum plechtig geopend. Het kreeg de naam De Pelgrim, verwijzend naar de vele pelgrims die naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel komen. We zijn nu zeventien jaar verder en het onthaalcentrum is ondertussen een vaste waarde geworden in het bedevaartsoord. De voorbije jaren heeft de werking verschillende aanpassingen gekend met de bedoeling om de band met Onze-Lieve-Vrouw en met de bedevaarders in dit huis duidelijker te maken. Immers, Maria verwelkomt en ontvangt ons in heel het bedevaartsoord. Allereerst in de basiliek, waar ze al eeuwen luistert naar het lief en het leed dat haar wordt toevertrouwd. Maar ook in alle andere faciliteiten van het bedevaartsoord wil ze liefdevol ontvangen. Ook het onthaalcentrum is haar huis en dat willen we sterker benadrukken.

Daarom gaat De Pelgrim voortaan als Huis van Maria door het leven.

De slogan die prijkt aan de ingang van de basiliek, 'Welkom bij Maria', drukt uit wat we wensen voor iedere bezoeker. Iedereen, jong en ouder, ziek en gezonder, arm of rijker – iedereen is welkom bij haar en mag schuilen in haar geloof, hoop en liefde. Welkom bij Maria in de basiliek, in het huisje van de zegeningen, in de plaatsen waar een kaarsje gebrand kan worden, in de Mariahal en ... in het onthaalcentrum Huis van Maria.

We hopen dat we na een tijd van sluiting, het gevolg van de coronacrisis, spoedig de deuren weer kunnen openzetten en bedevaarders weer mogen verwelkomen – luisterend, liefdevol, zorgend als Maria.

Luc Van Hilst, pastoor



BEDEVAARDERS IN CORONATIJD

Op zaterdag 6 juni kwam een delegatie van de bedevaart van Lippelo te voet naar Scherpenheuvel. Dat deden trouwens meerdere bedevaartgroepen. Van de bedevaart van Attenhoven bij Landen kwamen enkele mensen te voet, de bedevaart van Ruisbroek werd in drie dagen door enkele mensen gedaan, studenten van de KU Leuven kwamen op zondag 28 juni naar Scherpenheuvel ... Dat zijn degenen die we hebben ontmoet, maar er zijn er meer!

De bedevaartgroepen konden door de coronamaatregelen hun bedevaart niet organiseren. Velen drukten hun spijt hierover uit. Anderen probeerden de bedevaart te verplaatsen naar een latere datum, maar ook dat bleek niet steeds haalbaar. Uitgerekend op het moment dat velen de kracht en de troost van de bedevaart nodig hadden, mochten ze niet komen! Toch kwamen bestuursleden van broederschappen en voetbedevaarten te voet, met in hun hart heel wat intenties die ze meedroegen en aan Maria toevertrouwden. Proficiat met deze waarachtige 'broederschap'!





AFSCHIED VAN LEONA

Op 3 april overleed Leona Joyeux aan de gevolgen van een coronabesmetting. Leona werd in 1934 geboren in Maaseik en kwam als jong meisje op bedevaart in Scherpenheuvel. Ze voelde er zich al vlug thuis en vond werk in hotel-restaurant De Valk. Leona had haar hart verpand aan Onze-Lieve-Vrouw en aan haar echtgenoot René Van Loo ... en bleef in Scherpenheuvel.

Haar vurige Maaslandse temperament werd opgemerkt. Talloze malen kookte ze voor priesters en religieuzen die aangewaaid kwamen, bij diners na Kaarskensprocessie, Witte Donderdag en telkens als het 'goed' moest zijn. Haar nijvere handen zorgden voor heel wat linnen voor basiliek en Mariahal. Albes, altaardwalen, kazuifels, kleedjes voor het genadebeeld ... ze werden met liefde en kundigheid vervaardigd en aangeboden, maar ook gewassen.

Leona heeft haar passie voor Scherpenheuvel ten volle gedeeld. Ze vertrok met de stille coronatrom en werd door haar familie uitgeleide gedaan in haar vertrouwde basiliek. We missen haar vurige dienstbaarheid, maar vertrouwen erop dat haar



liefde voor Onze-Lieve-Vrouw en Scherpenheuvel verder vruchten blijft dragen op deze plaats van genade en in de hemel, dicht bij Maria.
Dank, Leona, voor zoveel en nog zoveel meer!

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

Zondag 4 oktober om 14 u.: rozenkrans met parochianen en bedevaarders. Aansluitend zegen met het genadebeeld in de koepelkapel.

Vrijdag 16 oktober om 19 u. in het onthaalcentrum Huis van Maria: Scherpenheuvellezing door prof. dr. Hans Geybels. Onderwerp: 'Volksdevotie: te evangeliseren of ... evangeliserend? Over de betekenis en de bijdrage van volksreligiositeit in het geloofsleven vandaag.'

Montfort in België

Gisteren, vandaag én morgen

Een nieuwe studie van de Leuvense universiteit belicht de invloed van Montfort en de montfortaanse beweging op de Mariaverering in ons land. Het boek is tegelijk een verjaardagsgeschenk voor de Belgische paters montfortanen, die in 2020 hun eeuwfeest vieren.

De Franse volksmissionaris Louis-Marie Grignon de Montfort noemde Maria een lichtbaken: Jezus' moeder helpt ons om meer christen te worden en tot volwassenheid te komen. Maria kreeg dan ook een opvallende, centrale plaats in Montforts spiritualiteit, die ook buiten Frankrijk aanhangers vond. Zo overtuigde kardinaal Mercier, die een grote bewondering had voor Montfort, de montfortanen in 1920 om naar België te komen en bij ons de Mariaverering op het goede spoor te brengen.

Vandaag zijn we honderd jaar verder. Wat blijft er over van Montforts denkbeelden? Onderzoekers van de Leuvense Faculteit Theologie en Religiewetenschappen hebben een studie klaar met als titel *Montfort en de montfortaanse beweging in België (1920-2020)*. Een boek dat niet alleen wil herdenken, maar ook nadenken over een vernieuwende Mariadevotie. Een mooier verjaardagsgeschenk konden de montfortanen zich niet indenken.

PANELGESPREK

Door de coronacrisis moeten ook wij in dit jubileumjaar voortdurend onze plannen bijstellen. Het eerder aangekondigde congres kan door de gewijzigde veiligheidsmaatregelen niet doorgaan. Wél lanceren we op 18 september het boek in Scherpenheuvel.

Tijdens een panelgesprek belichten de auteurs de figuur Montfort en de wijze waarop de montfortanen in België gestalte hebben gegeven aan de geestelijke erfenis van hun stichter. Ze zullen ook dieper ingaan op de Mariaverering vandaag en morgen. Uiteraard wordt het boek na de voorstelling (die u live kunt volgen via kerknet.be) te koop aangeboden.



De boekpresentatie vindt plaats op vrijdag 18 september (14.30 u) in de Mariahal in Scherpenheuvel. Het aantal deelnemers is, vanwege de coronamaatregelen, beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap! Informeer op 016 30 82 10 of er nog een plaatsje vrij is. Het boek *Montfort en de montfortaanse beweging in België (1920-2020)* is te koop in onze shop (17,50 euro). Bestel op het bovenstaande nummer of via shop@mariaalcentrum.be.

We bidden voor

STILSTAAN BIJ HET KRUIS

Het heilig kruis is een teken van Gods grenzeloze liefde. We vinden het in de kerk, langs de weg of op een kruispunt, misschien ook in onze woonkamer, aan een kettinkje om onze hals of op het graf van een overleden vriend. Om te vermijden dat we een grafkruis of het kruisbeeldje aan de muur zomaar als een sierstuk beschouwen, is het goed om er even stil bij te staan, zodat de diepe betekenis ervan tot ons kan doordringen.

De essentie van het kruis is dat het ons spreekt over Gods heerlijkheid die afstraalt op de mensheid. Dat kan op het eerste gezicht vreemd lijken. Want in Jezus' tijd was het kruis immers een te duchten martelwerktuig in handen van de Romeinen. Uitgerekend dat symbool van gruwel en doodstraf is tot levensboom geworden, tot oorzaak van zegen en heil. Op het kruis heeft Jezus zijn leven aan ons gegeven. Het hout van de schande werd een levengevende bron waaruit vergiffenis, barmhartigheid, verzoening en vrede opwellen.

Door het kruis zullen we van onze zonden verlost worden. Als we de ogen opslaan naar de Gekruisigde, dan vereren we Hem die gekomen is om de zonden van de wereld weg te nemen en ons het eeuwige leven te schenken.

In zijn brief aan de christenen van Filippi leert Paulus ons dat de verheffing van de gekruisigde Christus het gevolg is van zijn vernedering: 'Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is (...)' (Fil 2, 7b-9). Het vleesgeworden Woord van God, dat in de glorie van de Vader deelde, koos ervoor om die volheid op te geven en mens onder de mensen te worden. Christus stierf om ons deelgenoot te maken van de verrijzenis.

Uitgerekend op het kruis, in de meest benarde positie die we ons kunnen indenken, heeft Christus het Kwaad het vuur aan de schenen gelegd.

De heilige Montfort schreef over het kruishout:



'Jezus Christus heeft de hel ermee in de boeien geslagen, de rebel gevloerd en het universum veroverd. Hij heeft het als wapen gegeven aan zijn goede dienaren. Hij bekoort en ontwapent ermee zowel de handen als het hart' (Kantiek 19, 6). Hoe vaak overkomt het ons niet dat we de wanhoop nabij zijn? Dat we zelfs geen fut meer hebben om te bidden? Op zulke ogenblikken volstaat het om even halt te houden voor het kruisbeeld en het in stilte te aanschouwen. Het kruis maakt ons weer bewust van onze eindbestemming doordat het ons blijvend herinnert aan de moed van de lijdende Jezus. Ook het kruis dat we zelf dragen, zal ons het leven schenken. Stilstaan voor

r en met elkaar



het kruisbeeld herinnert er ons aan dat ook wij in zijn gebed zijn opgenomen: 'Niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven' (Joh 17, 20).

Hoe zwaar ons kruis ook is, Jezus zet er mee zijn schouders onder. Hij toont ons hoe we elkaar moeten steunen. Met een onverwacht bezoekje, een glimlach of een gebedje kunnen we het lijden van onze naaste een beetje verzachten. In ieder van ons zit een Simon van Cyrene! Door elkaars kruis te dragen, stappen we in Jezus' voetspoor. De weg naar glorie en verrijzenis ligt voor ons.

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor mijn beide zonen een goede gezondheid, levensenthousiasme en voor een spoedige oplossing in hun huidige situatie – Voor een voorspoedige geboorte – Voor begrip en verdraagzaamheid in deze moeilijke periode – Voor mijn broer die een zware hartoperatie moet ondergaan – Voor een spoedig herstel.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

ADEGEM: dhr. Charles Verborgt – AFFLIGEM: dhr. Alfons Pessemier – BORCHTLOMBEEK: mevr. Irma Van Droogenbroeck-Meert – BRUGGE: zr. Lieve Deschacht – BUNSBEEK: dhr. Paul Claes – DENDERMONDE: mevr. Yvette De Munck – HELCHTEREN: dhr. Petrus Bongaerts – LICHTERVELDE: mevr. Julia Verstraete-Vercruysse – LOMMEL: mevr. Jenny (Eugenie) Janssen-Smeekens, medewerkster; mevr. Theresia Verachten-Vandenberk – NEERLINTER: dhr. Jozef Vanstraelen – OPWIJK: zr. Elisabeth Van der Heyden – POPERINGE: mevr. Nelly Quaghebeur-Ballyn – RONSE: dhr. Georges Van Overtveldt – ROTSELAAR: Br. Albert, Willem Nederend, montfortaan – SCHEPDAAL: mevr. Florentina Jacobs-De Greef – SINT-AMANDSBERG: dhr. Luc Van Hauwenhuysse – TOLLEMBEEK: mevr. Hilda Dehandschutter-Van Obbergen – WELLEN: dhr. Frans Schoefs – WINGENE: mevr. Maria Patteeuw-Van Walleghem.

Lijst afgesloten: 8 juli 2020.

GEBEDSNOVEEN

Onze gezamenlijke gebedsnoveen vindt plaats van maandag 7 tot dinsdag 15 september (feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten). Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen.



Puzzelbladzijde



OPGAVE NR. 250



HORIZONTAAL

1. De jonge bladeren aan de bomen –
2. Oosters marktplein – 3. Terbium – Hoop afval – Muzieknoot – 4. Behendigheidswedstrijd – Kelner –
5. Heel lange tijd – Iemand die wegens zijn verdiensten het lidmaatschap heeft ontvangen – 6. Koningin (Lat.) – Turkse titel – 7. Lichte mitrailleur –
8. Rond – Gespitste mond – Renium – 9. Inwoner van een republiek in de Kaukasus – 10. Bepaalde kleur.

VERTICAAL

1. Boek met modellen van letters –
2. Zonen van mijn ouders – 3. Nota bene – Meisjesnaam – Paardenslee –
4. Egyptische grenspost ten zuiden van Eilat – Binnen – 5. Hard werken – Grootmoeder – 6. Deze bittere vloeistof werd aan Jezus te drinken gegeven, toen hij aan 't kruis hing –
7. Losbol – 7. Vorstelijke titel op Java – Tafelgast – 8. Ondernemingsraad – Deel van een boom – Japans toneelstuk – 9. Vogel met lange, sterke snavel – 10. Neerwaartse richting hebbend.

OPLOSSING NR. 249 JULI-AUGUSTUS 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	E	R	K	Z	A	N	G	E	R
2	A	■	G	E	W	A	A	D	■	I
3	M	F	■	R	A	N	K	■	G	E
4	E	R	I	K	A	■	E	E	R	T
5	R	A	N	■	R	O	N	D	A	S
6	P	A	G	O	D	E	■	E	T	I
7	L	I	E	R	■	R	A	R	I	G
8	A	S	■	G	I	D	S	■	E	A
9	N	■	G	E	N	O	E	G	■	A
10	T	A	A	L	K	E	N	N	E	R

87ste jaargang: september 2020

Het abonnementsjaar begint in APRIL en telt 10 nummers

ADMINISTRATIE

Maria, middelares en koningin, Diestsevest 55, 3000 Leuven

Kantooropeningsuren:

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 uur ('s vrijdags tot 14.30 uur)

telefoon 016 30 82 12 – fax 016 29 52 13

e-mail: middelares@mariaalcentrum.be

www.mariaalcentrum.be

DIRECTIE EN REDACTIE

Verantwoordelijke uitgever en directie:

Pater Frans Fabry

Mariale Werken vzw

Diestsevest 55, 3000 Leuven

Brw BE 0416.682.009

Werken mee aan dit nummer:

Frans Fabry, Karel Evenepoel (corrector), Glenn Geeraerts

(eindredacteur), Bart Goossens, Nepo James Raj,

Ghislain Kasereka, Jan Meeuws, Christophe Monsieur,

Hilda Poleunus, Monique Rahier, Luc Van Hilst,

Eddie Verbist

DRUKKERIJ

Van der Poorten nv, Kessel-Lo

100% klimaatneutrale drukkerij



FOTO'S IN DIT NUMMER:

Halfpoint/AdobeStock (p. 1), Littlekop/AdobeStock (p. 4), Glenn Geeraerts (p. 6), Asya/AdobeStock (p. 9), Monkey Business/AdobeStock (p. 10), Get4net/AdobeStock (p. 13), Heiligdom Tancrémont (p. 14-15), Universiteitsarchief KU Leuven (p. 17), Nathalia/AdobeStock (p. 18-19), Archief Scherpenheuvel (p. 20-22), Halewijn (p. 23), IvSky/AdobeStock (p. 25), BBSFerrari/AdobeStock (p. 26), Wikimedia Commons/Andreas Praefcke (p. 29), Wayhome Studio/AdobeStock (p. 30), Mike Vande Ven Jr/AdobeStock (p. 31), Adam Jan Figel/AdobeStock (p. 32-33), Shutterstock/Alphaspirit (p. 34a), Archief SMM (34b, 36), Hilda Poleunus (p. 34c-d).

ABONNEMENTEN 2020

België : 23 euro

Steunbijdrage: 50 euro

Storting op rekening bij bpost bank:

IBAN: BE12 0000 4099 1792

BIC: BPOTBEB1

van 'middelares en koningin', Diestsevest 55, 3000 Leuven.

Nederland : 40 euro

Storten op rekeningnr. 232943915

IBAN: NL06 ABNA 0232 9439 15

BIC: ABNANL2A

van 'middelares en koningin' bij ABN-Amro, Eindhoven.

Landen Europese Unie: 40 euro

Alle andere landen: 50 euro