

**Aanplanten Laudato Si'-boom  
Mechelen, tuin aartsbisschoppelijk paleis, 22 mei 2023**

Beste genodigden, vrienden

Hoeft het nog gezegd en herhaald? De ecologische crisis, met het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering, heeft dramatische gevolgen, zowel voor het leven en welzijn van mensen, van de hele mensheid, als voor onze kwetsbare planeet en de hele schepping. Het is echt 5 voor twaalf.

Overmorgen, 24 mei, zal het acht jaar geleden zijn dat paus Franciscus hierover zijn zo belangrijke encycliek Laudato Si' publiceerde. Vertrekkend van wetenschappelijke inzichten houdt de paus in deze brief een hartstochtelijk pleidooi voor een integrale ecologie. Voor de Kerk vormen de vraagstukken verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede immers één geheel. Een "integrale ecologie" is de sleutel om ze aan te pakken, zegt Laudato Si'.

Paus Franciscus nodigt alle mensen van goede wil uit om daarbij samen de hand aan de ploeg te slaan. En heel concreet vraagt hij om de drievoudige relatie te herstellen waarop voor christenen het menselijk bestaan is gebaseerd: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Ik wil hier vandaag met u even stilstaan bij die derde relatie, de relatie met onze aarde, ons gemeenschappelijke huis.

Ergens onderweg zijn we die derde relatie immers in meerdere of mindere mate kwijtgespeeld. In feite werden we in onze hoogtechnologische samenlevingen al zowat 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde vooral moesten onderwerpen en de natuur naar onze hand zetten.

Vandaag beseffen we dat we fout zaten. Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de ecosystemen met hun rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht. Vanuit dat besef ontstonden 30 jaar geleden al het klimaatverdrag en het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties. Maar het ene na het andere nieuwe wetenschappelijke rapport toont aan dat de weg die we sindsdien aflegden, ons nog niet weggeleid heeft uit de gevarezone.

We staan nog maar aan het begin van de grote fundamentele transitie die broodnodig is. We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de ecologische bekering waartoe Laudato Si' oproept. Als kerkgemeenschap willen we hier volop aan meewerken. Ecolkerk, dat we als bisschoppen reeds oprichtten in 2005, en ook tal van andere organisaties en initiatieven, geven hier concreet vorm aan binnen onze lokale kerk.

Met deze Laudato Si'-boom die we dadelijk zullen planten, lanceren we de nieuwe campagne van Eco-kerk. Er werd gekozen voor een appelaar en meer bepaald voor een 'Jonathan'. Dat is wel een heel gelukkige keuze die de fruitteiler maakte. Jonathan is een Joodse naam en betekent "Geschenk van God". Kan het symbolischer? Voor christenen is de aarde en al wat er op leeft inderdaad een geschenk van God. En we hebben de opdracht dit geschenk in goede gezondheid te bewaren en door te geven aan de volgende generaties, aan wie na ons komt. Zoals ook wij de schepping van generaties voor ons mochten ontvangen die er zorg voor droegen en ze zo hebben doorgegeven dat wij er mogen en kunnen van leven.

Vrienden, ik plant die boom niet alleen, maar samen met vertegenwoordigers van Eco-kerk én van de provincie en de stad, van de burgerlijke overheden. Ik ben daar heel verheugd over en dank hen voor hun medewerking die ze zo spontaan meteen gaven. Zo geven we in deze mooie biodiverse stiltetuin waar we samen zoveel zorg voor dragen, een heel concreet gezicht aan onze gedeelde visie op en samenwerking aan een echt duurzame toekomst.

Laat deze boom ons daaraan blijven herinneren en tot actie oproepen!

+Jozef kardinaal De Kesel  
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel