

Gezamenlijk gebed

Wanneer wij ons afvragen
welke wegen we moeten gaan,
dan komen wij aankloppen
bij U, Heilige Geest.

Wees onze gids,
elke dag opnieuw.

Wees de stuwende kracht
wanneer we onderweg zijn
en vergeet niet ons
net dat duwtje in de rug
te geven wanneer we aarzelen
om nieuwe wegen
te durven gaan.

U bent als een licht
dat ons trouw vergezelt.
U maakt dat wij net genoeg zien
voor de volgende stap.

Vernieuw ons van binnenuit,
dan blijft uw vuur zichtbaar
en tastbaar
in onze wereld.

5 GEBOORTEHUIS

Over veranderen en vernieuwen

Gebed

U, Heilige Geest,
bent elke morgen nieuw.

Ik kom naar U,
omdat ik wil openstaan
voor verandering en vernieuwing.

Zo gemakkelijk sluipt gewoontevorming
binnen in mijn denken
en mijn geloof.

Zonder het te willen
gedraag ik me alsof
ik alles al weet
en U helemaal ken.

Zonder het te beseffen
doof ik zo het vuur
dat U bent.

Haal uw blaasbalg maar boven,
Heilige Geest,
en stuw uw adem
opnieuw in mijn binnenste.

Laai op in mij
zodat ik open kom
voor nieuwe wegen.

Bijbeltekst (Johannes 3, 1-9)

Er was onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: 'Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.' 'Geboren worden?' zei Nikodemus. 'Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.' Daarop zei Nikodemus: 'Maar hoe kan dat dan?'

Beeld

Ik probeer me in te leven in Nikodemus die uitgedaagd wordt om zijn 'weten' los te laten en nieuwe inzichten toe te laten.

Pistes voor het gebed

- De samenleving en de Kerk veranderen voortdurend. Hoe sta ik tegenover al die veranderingen? Geloof ik dat onze Kerk, onze gemeenschap opnieuw geboren kan worden? Wat zou dat concreet betekenen? Zie ik al tekenen van nieuw leven vanuit de Geest?
- Wat is mijn droom voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap?
- Wat neem ik mee van vroeger? Wat moet zeker veranderen?

Als afsluiting van mijn persoonlijk gebed noteer ik wat ik wil delen met de anderen.