

Hoe werken rond de Ramadan 2020 (24 april tot 23 mei)

De Ramadanmaand

O gij, die gelooft! Aan u is voorgeschreven het vasten, gelijk het voorgeschreven was aan wie vóór u waren.

(Koran 2:183 volgens een vertaling van J.H. KRAMERS)

Gelovigen! Het is jullie plicht om te vasten. Voor hen die het niet kunnen: voorzie een arme van eten. Ook vasten is goed voor jullie. Ramadan is de maand waarin de Koran als gids geopenbaard is.

(Koran hoofdstuk 'De Koe' volgens een vertaling van K. ABDOLAH)

De meeste moslims respecteren tijdens de heilige Ramadanmaand het vasten overdag. In deze negende maand van de islamitische maankalender herdenken de moslims overal ter wereld ook dat Mohammed de eerste teksten van de Koran geopenbaard kreeg. Vasten houdt in dat drinken, eten, roken... niet mag maar ook dat gelovigen slechte zaken achterwege laten en goede daden, zoals het geven van aalmoezen, verrichten. Tijdens deze maand proberen moslims ook de gehele Koran te lezen. Wanneer de maand voorbij is, vieren moslims drie dagen feest. Dat feest is (na het offerfeest) het tweede grootste feest in de islamitische kalender.

Duiding

Sinds vele jaren wordt ter gelegenheid van de Ramadan een meertalige brief geschreven waarbij de hand wordt gereikt naar de moslimgemeenschappen hier bij ons. De brief, die elk jaar over een nieuw en belangrijk thema in de dialoog handelt, wordt geschreven in samenwerking tussen verschillende christelijke kerken en met de medewerking van verschillende personen. Allen leggen ze in de brief een warme boodschap van bondgenootschap en gelukwensen.

Oorspronkelijk werd de brief ontwikkeld in het Abrahamhuis in Genk om de bestaande interreligieuze contacten diepere inhoud te geven. Samen met het lokale Brusselse initiatief van een wenskaart voor moslims ter gelegenheid van het feest op het einde van de Ramadanmaand werd dit initiatief jaren geleden nationaal verder uitgebouwd.

Traditioneel bezochten 'briefdragers' tegen het einde van de Ramadanmaand met deze brief moslimgemeenschappen, moskeeën en vzw's.

Dat zal dit jaar, in volle COVID-19-tijden, anders dienen te gebeuren. Religieuze gemeenschappen komen niet meer samen voor gebed en bezinning (of voor feesten) en zijn vooral digitaal in contact.

Fysiek contact wordt vermeden volgens de geldende voorschriften.

Dat neemt niet weg dat de Ramadan als sterke periode nog plaats vindt, vooral binnen het gezin, en dat deze brief, toegespitst op de huidige toestand, nog met een warm hart felicitaties formuleert en graag overbrengt.

Om dit op nieuwe manieren bij moslims te laten landen kan u zeker tot hulp zijn.

Tot actie overgaan

De brief is bedoeld als feestelijke wens die zo precies en nauwkeurig mogelijk opgesteld en vertaald is geworden in zeven talen (Nederlands, Frans, Duits, Arabisch, Turks, Spaans en Engels). Hij dient in eerste instantie om oprechte feestwensen over te maken aan moslims die een belangrijke en feestelijke maand met een open karakter beleven of juist afgerond hebben. De handtekening van de Belgische bisschoppen en die van de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België houdt in dat de tekst en het initiatief een officieel karakter hebben om dialoogopbouwend te functioneren. De verschillende talen maken het mogelijk dat verschillende gemeenschappen zich direct aangesproken voelen.

Je kent een moskee of islamitische vereniging in je stad of dorp, je vraagt anders binnen je bisdom of aan ORBIT voor contacten. Je leest vooraf de brief en wisselt er (digitaal) over uit met mogelijke andere geïnteresseerden. Je zoekt uit hoe je de brief best bij de juiste persoon krijgt (via post of digitaal). Je geeft aan dat je interesse hebt voor een dialoog en uitwisseling. Deze uitwisseling kan dus nu alleen maar via elektronische weg maar kan ook ingepland worden op een ander moment. Je vraagt dat de brief rondgestuurd zal worden binnen de lokale moslingemeenschap.

Als resultaat van het versturen of digitaal overhandigen van de brief ontstaan er contacten tussen christelijke en islamitische gemeenschappen en groepen. De tekst van de brief kan daarbij een aanleiding tot verdere uitwisseling en dialoog zijn.

Ramadankaart

De Ramadankaart bestaat al gedurende meer dan 20 jaar en startte als lokaal initiatief in Brussel. De eerste bedoeling van deze kaart was om de relaties tussen de katholieken en de moslims te verbeteren. Jaren later kent de Ramadankaart een grote populariteit in vele regio's, organisaties, firma's, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen... . De bedoeling van de kaart blijft zich wel toespitsen op de individuele relatie met moslims uit uw directe omgeving.

Vele mensen sturen elkaar immers een wenskaart in de periode van Kerstmis en Nieuwjaar. Deze Ramadankaart is een kaart in een gelijkaardige traditie maar nu ter gelegenheid van een groot islamitisch feest.

Maar het kan ook anders: de wenskaart is dikwijls de kans tot een eerste interactie, de kans om een 'eerste stap' te zetten naar een ongekende ander.

Tips voor een goed gebruik:

- Verstuur de wenskaart naar moslims in je omgeving die je graag feliciteert met hun feest of personen die je al lang wilde bereiken.
- Schrijf een eigen wens aan de binnenkant van de Ramadankaart naast de voorgedrukte wens in 7 talen.
- Bezorg een exemplaar van de kaart ook aan personen die de kaart nog niet kennen voor eigen gebruik.

Info: ORBIT vzw – rita@orbitvzw.be – www.orbitvzw.be – 02 502 11 28