

Dankwoord door Hildegarde Vansintjan, voorzitter Pax Christi Vlaanderen, bij de Huldiging van de Ambassadeurs voor de Vrede 2017, Brussel, De Markten, 14 december 2017

Ambassadeurs¹, Monseigneur², Co-President³, Dames en Heren, Vrienden,

Het is met schroom en niet zonder ontroering dat ik als voorzitter van Pax Christi Vlaanderen ten slotte het woord neem om mijn dank uit te spreken.

Dank vooreerst aan de Ambassadeurs voor de Vrede 2017: Kristin Verellen, Mohamed El Bachiri en Christoph Busch en Kazerne Dossin.

Mohamed, u sprak van stralende gezichten. Ik zie ze. Ambassadeurs, u hebt de aanwezigen naar de essentie gebracht, naar hun diepste zelf, naar de kern van vrede in zichzelf.

Mevrouw Kristin Verellen, familie en vrienden. Dankbaar zijn wij en velen met ons in dit land om de sereniteit en creativiteit, waarmee u het tragische verlies van uw man, Johan Van Steen, hebt kunnen omzetten naar cirkels van mens tot mens, van hart tot hart⁴, cirkels van hoop en vrede. Mogen die cirkels u blijven steunen en velen een steun zijn in Licht en Schaduw, zoals de foto's van uw man zo mooi toonden.

Mijnheer Mohamed El Bachiri, familie en vrienden. U bent hier thuis in Brussel, wees ook thuis bij Pax Christi. Nooit zal ik uw krachtige oproep voor een Jihad van de Liefde na de aanslagen vergeten. Het ging me recht naar het hart en dat deed het vandaag opnieuw. Hoe krachtig sprak de liefde voor uw vrouw Loubna Lafquiri uit deze woorden.

¹ Er waren niet enkel de gehuldigde Vredesambassadeurs 2017 maar ook Ambassadeurs voor de Vrede van vorige jaren.

² Monseigneur Herman Cosijns van de Belgische Bisschoppenconferentie was aanwezig.

³ Marie Dennis, co-voorzitter van Pax Christi International was aanwezig.

⁴ Zoals ze tijdens het interview zei.

Het was alsof de Liefde zelf daar stond. Die zin inspireerde me Kristin Verellen. Zo ongeveer drukte zij haar ervaring uit in een interview waarin ze sprak over de dood van haar man die eveneens bij die aanslagen omkwam.

Het viel me tijdens de interviews op hoe dicht de ervaringen en de boodschap van deze twee ambassadeurs bij elkaar aansluiten.

Moge die Liefde, Mohamed, u en uw kinderen, familieleden en vrienden verder helpen in het leven, elke dag. Moge die Liefde, Kristin, u, al uw dierbaren en allen die met u de Cirkels vormen, en met u alle slachtoffers van geweld blijven vergellen.

En zo kom ik bij die andere slachtoffers die wij niet mogen vergeten. Ik kom bij u, mijnheer Christoph Busch en bij de Kazerne Dossin, een begrip voor ons, voor Joden hier en wereldwijd. Het onnoemelijke lijden van ontelbaren krijgt in uw museum een naam, een gezicht. U weet het, “wie één mens vermoordt, vermoordt al zijn nakomelingen”. Al deze slachtoffers blijven een aanklacht tegen alle vormen van geweld. U, Christoph Busch probeert met de Kazerne Dossin en partners ook de mechanismen bloot te leggen, die tot extreem geweld kunnen leiden. Kazerne Dossin neemt initiatieven – en ik heb er al twee mogen meemaken - om inzicht te krijgen in polarisering en extremisme en zoekt naar een positief antwoord hierop.

Deze Vredesprijzen brengen hier niet alleen joden, moslims en christenen samen. Ze doen meer dan dat. Ze brengen iedereen samen en overstijgen het geven van namen en etiketten in ons gezamenlijk verlangen naar Liefde en Vrede.

Mijn dank gaat ook naar Annabelle Van Nieuwenhuysse die vlot in het Frans en het Nederlands, met veel inleving en empathie maar ook op haar eigenzinnige en soms ondeugende wijze, aan elk van u de kans heeft gegeven om zich uit te drukken en ons te raken.

Zonder schoonheid geen feest. Dank ook aan de fijne muzikanten van Damast Duo: Shalan Alhamwy⁵ en Jonas Malfliet⁶ voor hun mooie en indringende muziek. Ik kende de muziekstukken niet, maar ik dacht voortdurend aan Homs, Aleppo, Homs, Aleppo en daarmee was ook het oorlogsgeweld bij ons aanwezig.

Dank aan alle Vredesambassadeurs hier aanwezig, aan hun families en vrienden, aan de medewerkers van Pax Christi, die deze hulding zo nauwgezet hebben voorbereid, dank aan alle aanwezigen en graag nodig ik u nu uit om een glaasje met ons te drinken.

⁵ Violist, afkomstig uit Homs in Syrië en lid van verschillende orkesten.

⁶ Accordeonist.