

Lied ter ere van Sint-Michaël

Uit het repertoire van het Sint-Michielscollege te Bree

uitgevoerd en opgetekend (op basis van mondelinge input van organist/leraar Giel Hompes)
door organist/leerling Paul Vandeput op 24 november 1981
tijdens de Jubileummis voor 100 jaar Sint-Michielscollege, opgedragen door Z.E.H. Directeur Robert Claes

auteur t./m. mij onbekend

♩ = 84



1. De(n) he - mel door klonk strijd - ru - moer, toen
2. De vij - and heeft zijn vlag ver - plant, staat
3. Hoe sluw de Hel - le slag op slag zal



Lu - ci - fer de(n) op - stand zwoer en
te - gen Chris - tus' Kerk ge - kant en
le - v'ren tot de(n) gro - te(n) dag die



smaad - de op't hoog - ste ge - bod; Vorst
richt op Haar zijn schot; maar
ze - g'len zal ons lot; be -



Mi - cha - ël sprong in 't ge - weer door
Mi - cha - ël strekt Haar tot schild, wijl
trouwt en vreest geen donk' - re macht, Sint



al - le kreit - sen zong zijn heer:
nog zijn kreet door d'eeu - wen trilt:
Mi - cha - ël staat nog op wacht:



Refrein
"Wie is als God? Wie is als God?"